

Σφαγεία δε θα αφήσουμε να γίνουν οι πλατείες...

Εδώ και αρκετούς μήνες οι πλατείες των Ψηλών Αλωνίων*, Τριών Ναυάρχων και οι γύρω δρόμοι μετατρέπονται τα βράδια σε θέατρο ρατσιστικής βίας. Ομάδες φασιστών μαχαιρώνουν και χτυπούν μετανάστες (με καδρόνια και αιχμηρά αντικείμενα, πολλές φορές στο κεφάλι, ή καυστικό σπρέι στα μάτια), μόνο και μόνο επειδή δεν έχουν το ίδιο χρώμα, δεν μιλούν την ίδια γλώσσα, επειδή είναι “ξένοι”, “παράνομοι”. Πολλά περιστατικά έχουν διακομιστεί στο νοσοκομείο.

Προφανώς δεν είναι τυχαίο ότι στα Ψηλά Αλώνια βρίσκεται το ψητοπωλείο “Ψηταλώνια” (ιδιοκτησίας μέλους της Χ.Α). Οι φασίστες (ιστορικά, αλλά και της Χρυσής Αυγής συγκεκριμένα) αποτελούν μακρύ χέρι του καπιταλισμού και αναπόσπαστο κομμάτι του κράτους. Εξυπηρετούν τα συμφέροντά τους στρέφοντας το μίσος σε περιθωριοποιημένα κοινωνικά κομμάτια, όπως οι μετανάστες και οι οροθετικές πόρνες, αλλά και απέναντι σε όσους αντιστέκονται και αγωνίζονται.

Εξ ου και η πρόσφατη προσπάθεια να επιτεθούν χρυσαυγίτες στην κατάληψη Μαραγκοπούλειο, όπου απωθήθηκαν από ομάδα αντιφασιστών που υπερασπίστηκαν την κατάληψη και τους έτρεψαν σε άτακτη φυγή. Το ίδιο βράδυ η αστυνομία πραγματοποίησε 9 προσαγωγές και 4 συλλήψεις, στήνοντας στην πλάτη των συλληφθέντων κατηγορητήρια σε βαθμό κακουργήματος με παράτυπες διαδικασίες και ψευδείς μαρτυρίες.

Το κράτος αφήνει τα μαντρόσκυλά του να αλωνίζουν στους δρόμους, ενώ συλλαμβάνει, βασανίζει και κατηγορεί τους αντιφασίστες, τους αγωνιστές, τους διαδηλωτές, τους απεργούς.

Για εμάς δεν υπάρχουν νόμιμοι και λαθραίοι άνθρωποι, παραπανίσιοι λαοί. Οι λογικές που διαχωρίζουν τους από τα κάτω αυτού του κόσμου σε ομάδες έχουν ως στόχο τη διάσπασή τους, να στρέψουν τον έναν απέναντι στον άλλον ώστε να μη στραφούν ενάντια σε όλους αυτούς που τους καταστρέφουν τη ζωή. Θεωρούμε καθήκον μας να σταθούμε απέναντι σε τέτοιες λογικές και πρακτικές, να υπερασπιστούμε τις γειτονιές μας και τους αγώνες μας.

*Δεν ξεχνάμε την ιστορία: στα Ψηλά Αλώνια εκτελέστηκαν αγωνιστές του ΕΑΜ-ΕΛΑΣ και δολοφονήθηκε ο Νίκος Τεμπονέρας. Δεν πρόκειται να αφήσουμε τους φασίστες να μετατρέψουν την περιοχή σε “Άγιο Παντελεήμονα” της πάτρας.

Να τσακίσουμε τους φασίστες, το κράτος που τους υποθάλπει και το σύστημα που τους γεννά!

Να αναπτύξουμε σχέσεις αλληλεγγύης στις γειτονιές μας, ενάντια στο φόβο, τη φτώχεια, το ρατσισμό και τον κοινωνικό κανιβαλισμό.

**Οι μετανάστες δεν είναι μόνοι τους:
Υπερασπιζόμαστε το αίτημά τους για άδεια παραμονής, άσυλο και ταξιδιωτικά έγγραφα.**

Ανοιχτή Συνέλευση Αντιφασιστικής Δράσης