

Φασιστικές επιθέσεις σε μαθητές...

Το τελευταίο καιρό, όλο και περισσότερες φασιστικές επιθέσεις εκδηλώνονται σε μαθητές, λόγο των αντιφασιστικών τους ιδεών. Με παράδειγμα το περιστατικό του νεαρού μαθητή στο Χαλάνδρι που εισέβαλε σε σχολείο οπλισμένος με λοστό και μαχαίρι, ψάχνοντας αντιφασίστα μαθητή. Άλλη μια δολοφονική επίθεση σημειώθηκε την Δευτέρα 28/01 από νεαρούς φασίστες της περιοχής (19 και 20 χρονών) σε μαθητή της δεύτερης τάξης του 3ου ΓΕΛ Π. Φαλήρου πάλι για ιδεολογικούς λόγους. Στην εξώπορτα του σχολείου, είχαν στήσει καρτέρι στο μαθητή και του επιτέθηκαν με μαχαίρι, τραυματίζοντάς τον, ευτυχώς ελαφρά, στο πρόσωπο, στο λαιμό και στο κεφάλι. Αυτές οι τακτικές θυμίζουν τα συχνά φαινόμενα επίθεσης μελών της Χρυσής Αυγής σε μετανάστες που τις περισσότερες φορές οδηγούν σε σοβαρούς τραυματισμούς, αλλά και σε θάνατο. Στις 31/1 στα σκαλιά της οδού Τριών Ναυάρχων, στην Πάτρα, έγινε επίθεση από 4-5 νεαρούς 17-20 χρονών σε ανήλικο Σουδανό μετανάστη με αποτέλεσμα να βρεθεί στο νοσοκομείο με τραύματα στο κεφάλι και στην πλάτη. Ακόμα, επίθεση έγινε σε 20χρονο Αφγανό από 4 άτομα στη μαρίνα της Πάτρας, πριν 2 εβδομάδες περίπου και τον τραυμάτισαν με σπασμένο μπουκάλι στο χέρι με αποτέλεσμα να χρειαστεί ράμματα, ενώ στα Πετράλωνα, στην Αθήνα, μέλη της Χρυσής Αυγής σκότωσαν 27χρονο μετανάστη με μαχαίρι με πρόσχημα ότι «τους «έκλεινε το δρόμο». Όλα αυτά δεν είναι μεμονωμένα περιστατικά, όπως παρουσιάζονται από τα ΜΜΕ, αλλά συνοδεύονται και από άλλες εκδηλώσεις ρατσισμού και φασισμού στα σχολικά προαύλια και σε όλη την κοινωνία. Η Χρυσή Αυγή προσπαθεί, ιδιαίτερα μετά την είσοδο της στην Βουλή να ενισχύσει την δύναμη της. Αυτό προσπαθεί να το πετύχει προσεγγίζοντας τις οικονομικά εξασθενωμένες μάζες που πλήττονται άμεσα από την καπιταλιστική κρίση καλλιεργώντας το εθνικιστικό και ρατσιστικό μίσος. Βρίσκει ως «αποδιοπομπαίους τράγους» τους μετανάστες προβάλλοντας τους ως την αιτία της οικονομικής κρίσης και της ανεργίας, αφήνοντας από την άλλη μεριά το πολιτικό σύστημα, το τραπεζικό και το εφοπλιστικό κεφάλαιο στο απυρόβλητο και για τα δύο τελευταία ψηφίζει και(!) φοροαπαλλαγές επειδή όπως είπε βουλευτής της «ο επιχειρηματικός κόσμος στενάζει». Με αυτό τον τρόπο εκπληρώνει πολύ καλά τον ρόλο της ως «μάχιμη» εμπροσθοφυλακή της ελληνικής και ξένης αστικής τάξης, της Τρόικας και των διεθνών τοκογλύφων όταν το κράτος δεν μπορεί να διατηρήσει την «ησυχία, την τάξη και την ασφάλεια». Αποπροσανατολίζει τις λαϊκές μάζες από την μάχη τάξης εναντίον τάξης που πρέπει να δώσουν για την απελευθέρωση τους, διασπά την ενότητα της εργατικής τάξης για να τη ρίξει στα δόντια του κεφαλαίου που με κάθε τρόπο θέλει να κρατηθεί στην εξουσία.



Στα σχολεία προσπαθεί να πατήσει πόδι στηριζόμενη στην απόγνωση των μαθητών που λόγω των οικονομικών δυσκολιών που βιώνει η οικογένειά τους, στερούνται τα βασικά, καθώς το 1/3 του πληθυσμού ζει κάτω από το όριο της φτώχειας και μαθητές ακόμα και μικρά βρέφη λιποθυμούν από την ασιτία... Κερδίζουν έδαφος βασιζόμενοι στην απόγνωση του μαθητή για το (ανύπαρκτο) του μέλλον, το μέλλον της 60% ανεργίας, των ελαστικών σχέσεων εργασίας και της υποαπασχόλησης για μισθούς πείνας των 200 ευρώ... Βασίζονται στον κοινωνικό αποκλεισμό που προέρχεται από αυτό το οικονομικό σύστημα, τον καπιταλισμό, που για να συνεχίσει να μισο-ζει ρουφάει το αίμα της εργατικής τάξης και των υπόλοιπων λαϊκών στρωμάτων. Όλη αυτή η οργή που συσσωρεύεται υποσυνείδητα στους νέους μπορεί να βρει, όπως βρίσκει ένα πολύ μικρό ποσοστό της(ευτυχώς) ακόμα, έκφραση στα στρατιωτικά παραγγέλματα, στις δηλώσεις μίσους και τα ρατσιστικά πογκρόμ εναντίον μεταναστών.

Εμείς ως μαθητές πρέπει να κατανοήσουμε ότι η άνοδος του φασισμού μας αφορά όλους. Ο φασισμός καθορίζει με απόλυτο και συγκεκριμένο τρόπο το τι θα κάνεις σε κάθε πτυχή της ζωής σου, σε εξαθλιώνει, σε νεκρώνει ψυχικά, σε δηλητηριάζει ιδεολογικά με μίσος για να σε οδηγήσει σε πολέμους με ανθρώπους που δεν έχεις τίποτα να χωρίσεις, αλλά οι από πάνω σου επιβάλλουν να αγωνιστείς για ένα σάπιο δήθεν «εθνικό» ιδανικό που ουσιαστικά δεν είναι τίποτα άλλο από την άπληστη επιθυμία τους για παραπάνω ιδιοκτησία και κέρδος! Έτσι, στο τέλος καταλήγεις να υπερασπίζεσαι τα συμφέροντα όσων κατέστρεψαν τόσους ανθρώπους και πλούτισαν πάνω στα πτώματά τους. Καμία ελευθερία δεν πρέπει να δοθεί στους εχθρούς της ελευθερίας! Οι μαθητές δεν πρέπει να εγκλωβιστούμε σε καμία «δημοκρατική μέθοδο» για να συνεντίσουμε αυτούς που απειλούν και περιφρονούν το ελεύθερο πνεύμα του ανθρώπου! Οι φασίστες δεν συνεντίζονται, τσακίζονται!

Η ενεργή συμμετοχή στην πάλη ενάντια στο φασισμό και στη διάλυση της ζωής μας είναι καθήκον όλων μας: μαθητών, καθηγητών, φοιτητών, εργατών, της κοινωνίας.

ΟΥΤΕ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ, ΟΥΤΕ ΠΟΥΘΕΝΑ

ΤΣΑΚΙΣΤΕ ΤΟΥΣ ΦΑΣΙΣΤΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΓΕΙΤΟΝΙΑ

Ανοιχτή Συνέλευση Αντιφασιστικής Δράσης antifasistiki-patras@gmail.com